

## Chương VI

# CHẤM DỨT NHIỆM VỤ

## A- TÌNH THẾ BẮT BUỘC

Chiến sự ngày càng trở nên bất lợi cho Việt Nam Cộng Hòa sau khi đồng minh Hoa Kỳ cắt giảm viện trợ quân sự cho QLVNCH. Các đơn vị đã nỗ lực cầm cự nhưng cán cân lực lượng nghiêng dần về phía VC do họ được trợ giúp ồ ạt về mọi mặt từ hai nước Cộng Sản đàn anh là Liên Xô và Trung Cộng.

Kể từ ngày 10/03/1975, khi Ban Mê Thuật thất thủ cùng với cuộc triệt thoái không được chuẩn bị của những đơn vị vùng cao nguyên về duyên hải, và các cuộc di tản từ các tỉnh phía Bắc của Miền Trung đổ dồn về Nam, tình hình an ninh của Đà Lạt xấu đi nhanh chóng, khiến nhiệm vụ huấn luyện của TVBQGVN bị ảnh hưởng.

### 1- DÂN CHÚNG RỜI ĐÀ LẠT

Đa số dân thị xã đã tìm cách đưa gia đình rời Đà Lạt về Sài Gòn hay xuống vùng duyên hải Phan Rang đang trong cảnh hỗn loạn vì dòng người chạy giặc từ Nha Trang. Hầu hết gia đình các sĩ quan trong hai Cư Xá Sĩ Quan Lý Thường Kiệt và Lâm Viên của Trường cũng đi theo dân chúng,

Tại TVBQGVN, bốn Khoá 28, 29, 30 và 31 phải nghỉ học để canh gác, tu sửa hệ thống phòng thủ, sẵn sàng chiến đấu. Quân số Trung Đoàn SVSQ chỉ còn 1,012 người, do Đại Đội I (KQ) và Đại Đội K (HQ) của Khóa 28 đang nghỉ phép sau giai đoạn học chuyên môn.

Số sĩ quan và giáo sư cơ hữu của Trường vẫn làm việc, nhất là các SQ/CB của Trung Đoàn SVSQ luôn theo sát SVSQ trong việc ứng chiến và phòng thủ.

### 2- TVBQGVN DI TẢN

Trước tình hình bất lợi đó, Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, CHT, đã mở cuộc họp đặc biệt để tìm phương cách đối phó. Thành phần tham dự gồm có:

- Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ, CHT.
- Đại Tá Nguyễn Thúc Hùng, K5, Quân Sự Vụ Trưởng.
- Thiếu Tá Cao Yết, K16, Quân Sự Vụ Phó.
- Thiếu Tá Đặng Thiên Thuận, K16, Trưởng Phòng Điều Hành Quân Sự Vụ.
- Thiếu Tá Quách Văn Thành, K17, Trưởng Khối Huấn Luyện Quân Sự.
- Thiếu Tá Trần Đạo Hàm, K17, Trưởng Khối Huấn Luyện Thể Chất.
- Thiếu Tá Nguyễn Văn Dục, K17, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ1SVSQ.
- Thiếu Tá Lê Diêu, K16, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ2SVSQ.

Kết quả cuộc họp là Trường phải di tản để bảo toàn lực lượng. Cuộc hành quân bắt đầu ngày 30/03/1975. Theo kế hoạch sơ khởi, Trường băng rừng đến Phan Rang, nhưng vì lộ trình quá hiểm trở và bất an trong khi SVSQ phải mang theo nhiều quân trang quân dụng, vũ khí đạn dược cần thiết, nên một kế hoạch khác được chọn là: Di chuyển bằng quân xa do SVSQ mở đường, phối hợp cùng lực lượng địa phương của Tiểu Khu Tuyên Đức.



*Lộ trình di tản của TVBQGVN*

**a- Rời Trường**



*Hành quân từ Trường đến Đèo Sông Pha*

Liên Đội G&H/SVSQ do Thiếu Tá Nguyễn Văn Dục điều động, được quân xa chở đến Trạm Hành, phối hợp mở đường đến chân Đèo Sông Pha. Tiểu Đoàn Địa Phương Quân (TĐ/ĐPQ) đang trách nhiệm đoạn đường này, được yêu cầu bung xa trực lộ để giữ các điểm trọng yếu, để cho Liên Đội G&H/SVSQ giữ an ninh các điểm cần thiết gần trực lộ và cầu cống. Trong sự phối hợp này, một Đại Úy thuộc TĐ/ĐPQ chiếm giữ các cao điểm xa gần, đã nói rất chân tình với Thiếu Tá Nguyễn Văn Dục: *“Lính của tôi quen nguy hiểm và chiến đấu, trong khi SVSQ còn thụ huấn, chưa quen chiến trận, như cái chén kiêu mới tinh nếu bị vỡ thì uổng quá”*.

Tối 31/03/1975, vì đoàn người di tản quá đông, các quân xa của Trường không thể quay lại đón Liên Đội A&B/SVSQ theo kế hoạch. Cuối cùng, Liên Đội phải đi bộ rời Trường.

Quá nửa đêm, khi đơn vị SVSQ cuối cùng đến điểm hẹn, một đoàn quân xa của Trường bắt đầu đưa các thành phần mở đường tập trung dọc trực lộ về Chi Khu Sông Pha. Khoảng 6 giờ sáng ngày 01/04/1975, Trung Đoàn SVSQ tiếp tục di tản về Tiểu Khu Bình Thuận.

### **b- Đến Phan Thiết**

Lúc 3 giờ chiều ngày 01/04/1975, Thiếu Tướng Lâm Quang Thơ cùng Trung Đoàn SVSQ đến Bộ Chỉ Huy Tiểu Khu (BCH/TK) Bình Thuận, đóng quân tại chỗ kể cả trên quốc lộ. Ngày 02/04/1975, VC pháo kích quanh BCH/TK, Quốc Lộ 1 và quanh thị xã nhưng không gây tổn thất nhân mạng. SVSQ di chuyển tiếp.

### **c- Đến Bình Tuy**

Cuộc di tản thật hỗn loạn với quá nhiều người và xe, dân và lính, kể cả súc vật. Trung Đoàn SVSQ vẫn giữ đúng kỷ luật di chuyển trong trật tự, súng M16 cầm tay sẵn sàng chiến đấu, tạo sự yên tâm cho dân chúng đi theo sau. Nhiều cụ già còn tin tưởng nhờ SVSQ mang giùm đồ đạc.



*Cảnh tượng di tản*

Trong cơn nguy, tình tự Võ Bị đã được thể hiện thật xúc động. Đại Úy Quách Tinh Cẩn, Khóa 20, sĩ quan của Trường, đã liên lạc với bạn đồng khóa, Thiếu Tá Trịnh Trân, Tiểu Đoàn Trưởng TĐ34BDQ đang hoạt động trên đường di tản khá dài từ Phan Thiết đến Bình Tuy, và yêu cầu yểm trợ cho SVSQ về Bình Tuy. Thiếu Tá Trịnh Trân sẵn sàng yểm trợ và còn đồng ý mở đường bảo vệ an ninh cho Trung Đoàn SVSQ theo lời yêu cầu của Thiếu Tướng Chỉ Huy Trường Trường. Thiếu Tá Trịnh Trân đã điều động đơn vị tiêu diệt chốt VC trên đoạn đường vào Bình Tuy và trục lộ được khai thông.

Trên đoạn đường này, SVSQ Phan Văn Lộc, Khóa 30, không may bị trọng thương nên được chuyển về bệnh xá Tiểu Khu, rồi về Tổng Y Viện Cộng Hòa.



*Quân & dân di tản đến cửa ngõ Bình Tuy*

Thiếu Tá Trịnh Trân liên lạc được với Trung Tá Nguyễn Thành Danh, Khóa 19, Trung Đoàn Trưởng TrĐ40/SĐ22BB đang trên đường di tản chiến thuật về Bình Tuy. Hai đơn vị BDQ và BB phối hợp cùng dẫn đầu đoàn di tản của Trường. Pháo Binh địch có lúc bắn chặn nhưng vô hiệu. Đêm 02/04/1975, các đơn vị dừng quân an toàn và tổ chức phòng thủ.

Sáng ngày 03/04/1975, đoàn SVSQ đến được một đồn ĐPQ, và Thiếu Tá Trịnh Trân liên lạc được với Đại Tá Trần Bá Thành, Tỉnh Trưởng kiêm Tiểu Khu Trưởng Bình Tuy. Đại Tá đồng ý cho đoàn di tản vào Bình Tuy với vũ khí, trong khi Tiểu Đoàn BDQ (TĐ/BDQ) phối hợp với BCH/TK lập trạm thu tất cả vũ khí của những toán quân hoặc cá nhân khác. Trung Đoàn SVSQ nghỉ đêm tại Trung Tâm Chiêu Hồi, được Chuẩn Tướng Trần Văn Nhựt, Khóa 10, cung cấp đầy đủ lương khô và nước uống.

#### **d- Đến Long Thành**

Ngày 04/04/1975, SVSQ được không vận về Trường Bộ Binh Long Thành và cùng với quân nhân cơ hữu đảm trách phòng thủ doanh trại. SVSQ được Trường cung cấp mọi nhu cầu sinh hoạt hằng ngày, và bổ sung súng đạn cùng quân trang quân dụng cần thiết.

## B- LỄ MÃN KHÓA CUỐI CÙNG

Do tình hình tuyệt vọng, Bộ TTM/QLVNCH quyết định cho Khóa 28 (thụ huấn 3 năm 4 tháng), và Khóa 29 (thụ huấn 2 năm 4 tháng) được mãn khóa sớm.

Trưa ngày 21/04/1975, một Lễ Mãn Khóa thật đơn giản đã diễn ra tại Vũ Đình Trường của Trường Bộ Binh Long Thành, với Quốc Kỳ và Quân Kỳ TVBQGVN vừa được đưa từ Sài Gòn lên ngày hôm trước. SVSQ tốt nghiệp mặc quân phục tác chiến, được Trung Tướng Nguyễn Bảo Trị, Tổng Cục Trưởng Tổng Cục Quân Huấn, đại diện Tổng Thống VNCH, chủ tọa buổi lễ gắn cấp bậc Thiếu Úy cho 2 sĩ quan Thủ Khoa: Thiếu Úy Hồ Thanh Sơn, Khóa 28 và Thiếu Úy Đào Công Hương, Khóa 29, sau đó, các tân sĩ quan tự gắn cấp bậc cho mình. Hai khóa được đặt tên là: Khóa Nguyễn Đình Bảo và Khóa Hoàng Lê Cường.

Đây là Lễ Mãn Khóa cuối cùng của TVBQGVN, được tổ chức đơn giản trong niềm tức tưởi, nghẹn ngào. Các tân sĩ quan không có dịp mặc đại lễ, không được có vài phút chia tay cha mẹ, người thân, vì quân xa của các đơn vị đã đợi sẵn để đưa họ ra chiến trường.

Hai phóng viên người Pháp là Jean Lartéguy và Raoul Coutard, thường ác cảm với cuộc chiến chống Cộng của VNCH, đã viết những lời vinh danh các sĩ quan vừa mãn khóa:

*"...Tôi (Jean Lartéguy) trở lại khách sạn Continental. Coutard kể cho tôi biết là đã quay được đoạn phim cảnh các Sinh Viên Sĩ Quan Võ Bị Đà Lạt đang tiến ra tuyến đầu như là một đơn vị trừ bị sau cùng của Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa.*

*Tôi đã từng trải qua cảnh này vào năm 1940 khi tôi cùng các sinh viên sĩ quan khác nhận lệnh bảo vệ một cây cầu, khi quân Đức đang tiến tới. Tất cả đồng đội của tôi đều sợ, nhưng vẫn phải chiến đấu.*

*Coutard đã phỏng vấn họ với giọng thật phũ phàng và tàn nhẫn như thể quý mến:*

*- Các anh đang đi tìm cái chết?*

*Một Thiếu Úy đáp:*

*- Đúng vậy.*

*- Tại sao? Các anh mất hết rồi mà!*

*- Tôi biết, nhưng chúng tôi không chấp nhận Cộng Sản.*

*Và thế là những người trai trẻ dũng cảm của quân trường Võ Bị Đà Lạt, trong những bộ quân phục tươm tất, thẳng nếp, giày trận đánh xi bóng loáng, hiên ngang tiến lên tuyến đầu, chấp nhận tinh thần "vì nước quên mình"... (\*)*

Các SVSQ tốt nghiệp trong một Lễ Mãn Khóa vội vã chưa đúng hạn tôi luyện dự trừ 4 năm tại một trường võ bị hạng nhất Đông Nam Á, nhưng họ cũng được hun đúc một tinh thần chiến đấu và một căn bản tác chiến vững vàng. Họ tự hào là Sĩ Quan xuất thân TVBQGVN, không chấp nhận Cộng Sản, hiên ngang xông pha trận mạc để ngăn chặn bước xâm lược của Việt Cộng.

Ngay sau khi mãn khóa, chỉ với 9 ngày lặn xả vào trận chiến, 8 vị trong số những "Thiếu Úy 9 Ngày" đã hy sinh. Ngoài ra, 24 vị khác cũng đã lần lượt cùng các đàn anh và quân cán chính VNCH bị Việt Cộng sát hại trong các trại tù tập trung lao động khổ sai.



## C- VẬN NƯỚC ĐEN TỐI

SVSQ hai Khóa 30 và 31 còn lại tiếp tục nhiệm vụ phòng thủ. Hôm sau, Trung Đoàn SVSQ được lệnh di chuyển về Huân Khu Thủ Đức, đặt dưới quyền chỉ huy của Đại Tá Lộ Công Danh, Khóa 5, Liên Đoàn Trưởng Liên Đoàn SVSQ Trường Bộ Binh Thủ Đức.

Sáng ngày 30/04/1975, TVBQGVN và tất cả các khóa liên hệ cùng toàn quân, bùng súng trong uất nghẹn khi nghe lệnh đầu hàng. Tuy vậy, một số Sĩ Quan xuất thân từ TVBQGVN vẫn âm thầm tiếp tục anh dũng chiến đấu, không màng sống chết. Đã có những trường hợp tuấn tiết cá nhân hay tập thể, hoặc ngay cả toàn gia đình, nhằm đáp đền ơn nước cũng như thể hiện quyết tâm chống lại đảng Cộng Sản phi nhân.

Vận nước đen tối, dân tộc điêu linh, cả một Quân Lực bị bức tử, nhưng Cựu SVSQ vẫn vững tin vào truyền thống bất khuất và ý chí quật cường của dân tộc, tiếp tục hun đúc và trao truyền ý chí đó cho các thế hệ tiếp nối theo bước tiền nhân, quyết đấu tranh cho một Việt Nam Tự Do Dân Chủ và Phú Cường.

(\*) Theo Thiếu Tá Nguyễn Văn Dục, Khóa 17 và L'ADIEU À SAIGON, Lartéguy.

